

10 Lied 10 - 'Adonaaj ro'ie - Adonaaj is mijn Herder
(Ps 23)

C G Am F
1 'Adonaaj Ro'ie, loo 'èchsaar.
Adonaaj is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
C G F C
Bin'oot dèsjè jarbietseenie.
Hij doet mij liggen in groene weiden.
C G Am F
'Al-mee menoechoot jenahalee~~nie.
Hij leidt mij naar rustige wateren.
C G F C
Nafsjie jesjooveev, nafsjie jesjooveev.
Hij verkwikt mijn ziel, Hij verkwikt mijn ziel.
Am F C Am
Jancheenie vema'gelee-tsè~~dèq,
Hij leidt mij in rechte sporen,
C G F C
lema'an Sjemoo, lema'an Sjemoo.
vanwege Zijn naam, vanwege Zijn naam.

Refrein:

Am F C Am
Ta'aroch lefaanaj, ta'aroch lefaanaj,
U bereidt voor mij, U bereidt voor mij,
C G F C
sjoelchaan, nègèd tsoreraaj. (2x)
een tafel tegenover mijn vijanden. (2x)

C G Am F
2 Gaam kie-'eeleech begee' tsalmaa-wèt,
Al ga ik door een duister dal,
C G F C
loo-'ieraa raa' kie-Attaa 'immaadie.
ik vrees geen kwaad, want U bent met mij.
C G Am F
Sjivtechaa oemisj'antè~~cha,
Uw stok en Uw staf~~,
C G F C
heem~~maa jenachamoe~~nie.
die~~ ver~~troosten mij.
Am F C Am
Ta'aroch lefaanaj, ta'aroch lefaanaj,
U bereidt voor mij, U bereidt voor mij,
C G F C
sjoelchaan, nègèd tsoreraaj.
een tafel tegenover mijn vijanden.

Refrein:

Am F C Am
 Ta'aroch lefaanaj, ta'aroch lefaanaj,
 U bereidt voor mij, U bereidt voor mij,
 C G F C
 sjoelchaan, nègèd tsoreraaj. (2x)
 een tafel tegenover mijn vijanden. (2x)

C G Am F
 3 Dis sjantaa vaasjèmèn roo~~sjie,
 U zalft met olie mijn hoofd~~,
 C G F C
 koosie rewaajaa, koosie rewaajaa.
 mijn beker vloeit over, mijn beker vloeit over.

C G Am F
 'Ach toov waachèsèd jirde-foe~~nie,
 Ja goedheid en genade zullen mij volgen,
 C G F C
 kol-jemee chajjaaj, kol-jemee chajjaaj.
 alle dagen van mijn leven, alle dagen van mijn leven.
 Am F C Am

Wesjavtie beveet 'Adonaaj,
 Ik zal wonen in 't huis van Adonaaj,
 C G F C
 leorèch jamiem, leorèch jamiem.
 in lengte van dagen, in lengte van dagen.

Refrein:

Am F C Am
 Ta'aroch lefaanaj, ta'aroch lefaanaj,
 U bereidt voor mij, U bereidt voor mij,
 C G F C
 sjoelchaan, nègèd tsoreraaj. (2x)
 een tafel tegenover mijn vijanden. (2x)

C G Am F
 1 Adonaaj is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
 C G F C
 Hij doet mij liggen in groene weiden.
 C G Am F
 Hij leidt mij naar rustige wateren.
 C G F C
 Hij verkwikt mijn ziel, Hij verkwikt mijn ziel.
 Am F C Am
 Hij leidt mij in rechte sporen,
 C G F C
 vanwege Zijn naam, vanwege Zijn naam.

Refrein:

Am F C Am
 U **bereidt** voor **mij**, U **bereidt** voor **mij**,
 C G F C
 een **tafel** tegenover mijn **vijanden**. (2x)

C G Am F
 2 Al **ga** ik **door** een **duister dal**,
 C G F C
ik vrees geen **kwaad**, want **U** bent met **mij**.

C G Am F
 Uw **stok**~~ en Uw **staf**~~,
 C G F C
die~~ **ver**~~troosten **mij**.

Am F C Am
 U **bereidt** voor **mij**, U **bereidt** voor **mij**,
 C G F C
 een **tafel** tegenover mijn **vijanden**.

Refrein:

Am F C Am
 U **bereidt** voor **mij**, U **bereidt** voor **mij**,
 C G F C
 een **tafel** tegenover mijn **vijanden**. (2x)

C G Am F
 3 U **zalft** met **olie** mijn **hoofd**~~~,
 C G F C
 mijn **beker** vloeit **over**, mijn **beker** vloeit **over**.

C G Am F
 Ja **goedheid** en **genade** **zullen** mij **volgen**,
 C G F C
 alle **dagen** van mijn **leven**, alle **dagen** van mijn **leven**.

Am F C Am
 Ik zal **wonen** in 't **huis** van **Adonaaj**,
 C G F C
 in **lengte** van **dagen**, in **lengte** van **dagen**.

Refrein:

Am F C Am
 U **bereidt** voor **mij**, U **bereidt** voor **mij**,
 C G F C
 een **tafel** tegenover mijn **vijanden**. (2x)